

Christendom

In het kort

In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam.

In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen bestaat. Deze personen zijn God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Ze geloven dat God de schepper is van de Hemel en de aarde.



Jezus speelt een grote rol in het Christendom. Hij werd door God naar de aarde gestuurd om de mensen van het kwaad te bevrijden. De Christenen geloven dat deze bevrijding al in het Oude Testament werd aangekondigd. Jezus kwam op de aarde en heeft met zijn kruisiging alle straf op zich genomen. Jezus is de redder en wie hem volgt, zal naar de Hemel gaan.

Gerechtigheid en barmhartigheid

Gerechtigheid wil zeggen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Als mensen dat niet kunnen, moeten anderen Christenen hen helpen.

Barmhartigheid wil zeggen dat we mensen in nood met liefde helpen. Voorbeelden zijn: mensen die honger lijden te eten geven, mensen die dorst hebben te drinken geven, kleding geven aan mensen die niets aan hebben, vreemdelingen onderdak geven en bezoek brengen aan zieken en gevangenen.

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Belangrijk in het Christendom is het ontmoeten van anderen en je herkennen in anderen. Dit betekent samen vieren, delen en feesten volgens rituelen. Daarom komen Christenen bijvoorbeeld iedere zondag bij elkaar in de kerk.

Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Hindoeïsme

In het kort

Een hindoe gelooft in het hindoeïsme. Het is de oudste, nog bestaande godsdienst van de wereld. Het is duizenden jaren oud en ontstond in India. Het is een geloof dat overal anders kan zijn. Daarom verschilt de godsdienst per land, per streek of zelfs per dorp.

In het hindoeïsme is er niet één god. Het hindoeïsme heeft heel veel verschillende goden. Iedere hindoe kan zijn eigen god kiezen of als hij gaat bidden een god uitkiezen om zijn offers aan te geven. Zelfs goden uit een andere godsdienst. Er zijn wel belangrijke en minder belangrijke hindoe goden.



Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is het belangrijkste deel van de Mahabharata (belangrijk gedicht). Het verhaal gaat over een oorlog tussen twee koninklijke families die de macht over een rijk wilden hebben. Het speelt zich af op het slagveld, vlak voordat het vechten begint. De Bhagavad Gita is een gesprek tussen Arjuna en de god Krishna. Krishna vertelt dat je niet alleen maar aan jezelf moet denken.

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Iedereen leeft volgens de Dharma. Dit zijn de regels van Boeddha over hoe je moet leven. Dit zorgt ervoor dat iedereen goed met elkaar omgaat en gelukkig is.

Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Boeddhisme

In het kort

Boeddhisme is, met moeilijk woorden, een levensbeschouwelijke en religieuze stroming. Veel mensen vinden het geen geloof, omdat er geen god is. Ze noemen het een 'traditie', een 'leer' of een 'levensbeschouwing' met een uitleg voor wie een goed mens wil worden.



Boeddhisten vinden het belangrijk dat mensen niet lijden, dus niet verdrietig of boos zijn. Ze geloven dat je bijvoorbeeld verdrietig of boos wordt als een goede vriend overlijdt. Je kan dit voorkomen door niet meer ontevreden over dingen te zijn. Mediteren kan je hierbij helpen.

De leer van de Boeddha

Het is belangrijk dat iedereen leert positief te denken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door meditatie, maar ook door terug te denken aan wat je die dag hebt gedaan. Of je het goed hebt gedaan of dat je iets beter zou kunnen doen. Het belangrijkste in het Boeddhisme is te proberen anderen gelukkig te maken of ze in ieder geval geen pijn te doen.

In de woorden van de Boeddha: "Verricht geen enkele schadelijke activiteit, verzamel volmaakt heilzame activiteiten, bedwing volkomen de eigen geest, dit is de leer van de Boeddha".

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Alle levende wezens zijn belangrijk, van een grote olifant tot de kleinste mier. Niemand mag een ander pijn doen door bijvoorbeeld hem of haar uit te schelden, te slaan of dood te maken. Het is belangrijk dat goed met andere mensen en dingen omgaat.

Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Jodendom

In het kort

Het Jodendom is het geloof van de Joden. Veel Joden wonen in het Midden-Oosten. Joden geloven in God. Zij schrijven zijn naam als יהוה, in ons alfabet JHWH. Deze naam mag je nooit uitspreken. Als je God wil zeggen zeg je *adonai* of *elohim*.

Het Jodendom is ongeveer 3000-4000 jaar geleden ontstaan. Het is begonnen vanuit ideeën en gedachten van profeten. De eerste profeet was Abraham.



Het leven van een joods gezin

Het gezin is belangrijk in het Jodendom. Met het gezin nemen ze de sabbat, vieren ze feesten en eet je samen. Er wordt geleerd, gezongen en gepraat. Het eten van koosjer voedsel en het scheiden van vlees en melk is belangrijk in het Joodse leven.

In een Joods gezin leer je anderen te helpen die minder kunnen dan jij, respect te hebben voor oude mensen, gastvrij te zijn voor vreemden, de zieken te bezoeken en niet te roddelen of leugens over andere mensen te vertellen.

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Het belangrijkste is je leeft zoals JHWH (God) dat wil. Je behandelt anderen zoals het moet en zorgt goed voor anderen.

Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Humanisme

In het kort

Humanisme is een levensbeschouwing die de mens het belangrijkste vindt. Het humanisme streeft naar het goede doen, rechtvaardigheid en het gebruik van je verstand.

Ze zoeken een antwoord op de vraag: 'Hoe kan je een fijn en gelukkig leven leiden?' Humanisten geloven niet in goden en vinden dat je zelf de beste keuzes kan maken. Humanisme is dus geen godsdienst.



Iedereen is vrij

Humanisten willen dat iedereen zoveel mogelijk vrij is. Iedereen moet de ruimte krijgen om zijn eigen ding te doen, maar mag daarbij anderen geen pijn doen. Dit is lastig en daarom moet iedereen zich verantwoordelijk gedragen.

Iedereen is gelijk en het maakt dus niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Volgens Humanisten zijn we allemaal mensen en horen we bij elkaar.

Hoe gaan mensen met elkaar om?

Het belangrijkste is de mens. Dit betekent dat je goed moet omgaan met andere mensen. Mensen hebben elkaar nodig. Ze moeten samen delen, elkaar goed behandelen en goed met elkaar omgaan. Het is belangrijk dat je met elkaar praat.

Wat uit dit geloof spreekt je aan?
